

Drömmen om Samarkand

Vi - se män i Ös - ter - land spa - na - de mot nat - tens stjär - nor
 dröm - men om ett Samar - kand bryd - de de - ras hjär - nor. Märk - li - ga rykten kommo
 skval - ler - vä - gen, kärngprat, sa - ga, lögn och sä - gen vi - ska - de om lyc - kans land och
 gyll - ne sta - den Samarkand. Där finns det allting vad en karl behöver. Vin och flic - kor,
 mat och klöver. Vä - gen dit är lång och svår men stjärnorna ly - ser var vi går. Dom
 ly - ser var man går. Hej!

Alla gator är av guld,
 och av silver stadens murar.
 Ingen häftar där i skuld,
 inga "björnar" lurar.
 Skattmasen, stadskassörn och kommandanten
 sparkar mynt ur rännstenskanten.
 Varje riksdagsledamot
 han har sin egen guldmyntfot.
 – Vanliga packet dom har tofflor bara,
 någon ordning ska det vara,
 men med lite grand besvär
 så lossnar en skilling här och där.
 En skilling här och där. Hej!

Gödda oxar, svin och får
 käkar man direkt från spetten.
 Flottet dryper var man går
 – torka på servetten! –
 Stora fontänen framför rådhusknuten
 sprutar vin direkt i truten
 på var törstig vandringsman,
 ja bälja i er allt ni kan!
 Brandkårn, som inte har ett dugg att göra,
 måste rycka ut och köra
 runt kring stan med sina don
 och sköta om öldistribution.
 Ja, öldistribution. Hej!

Ja i staden Samarkand
 är det jämt kalas och fester.
 Luffarna dom ta's om hand
 och blir hedersgäster.
 Flickorna sätter sprätt på nöjeslivet
 det är vittnat och beskrivet.
 Dom förstår sej bra på folk
 och klarar allting utan tolk.
 Djädrar, sa gubbarna, det låter duga,
 fullt så bra kan ingen ljuga.
 Vägen dit är lång och svår
 men stjärnorna lyser var man går.
 Dom lyser var man går. Hej!

Gubbarna i Österland
 stack iväg från hemmatrakten.
 När dom kom till Samarkand
 snoddes dom av vakten.
 Samtliga rykten var ju rent befängda,
 dan därpå så blev dom hängda
 utan tvekan och pardon
 utav en nykter stadspluton.
 – Jämt slår det slint med våra vackra drömmar.
 Världen styrs med strama tömmar.
 Dåras man av stjärneblänk
 så åker man på nån Timur-Lenk.
 Ja någon Timur-Lenk. Hej!